

## Nieuwsbrief december 2011

Geen koude verkleumde tenen, geen dikke winterjas en handschoenen... Het blijft gek, kerstvieringen onder een stralende zon.



### Kerst

Van een echte gezellige kerstsfeer is hier weinig te zien. Soms wel ergens een slinger of wat lampjes, en in Mzuzu een paar Kerstmannen in een lekker warm pak, maar verder is van de sfeer zoals wij die kennen niks te bekennen. Maar kerst wordt hier zeker wel gevierd. De mensen gaan naar de kerk en zitten samen met familie. Lekker eten is op kerstdag heel belangrijk. Wie wat geld heeft koopt dan ook wat speciaals te eten: een stukje vlees, er wordt een kip geslacht of ze eten vis. Vlak voor kerst hebben we vanuit Chimwemwe Malawi de leerkrachten en andere medewerkers (schoonmaakster, kok en nachtwaker) van de Artur nursery school een kerstpakket gegeven als extraatje; een pak suiker, flesje olie, gedroogde soya, paar blokjes zeep, bodylotion, aanlenglimonade, rijst en een pak koekjes. Wát een cadeau was dat voor hen. De schoonmaakster ging zelfs dansend naar buiten. Wat een dankbaarheid, we werden er zelf helemaal vrolijk van en hun kerst was helemaal goed.



Maar weinig kerstversiering dus... Daarom wilden we samen met elke klas iets gaan maken. Dan konden we eerst de school wat 'kerstig' maken en daarna konden ze het thuis een beetje opfleuren. We hadden voor elke klas een andere knutselactiviteit bedacht en de leerkrachten aangeleerd hoe ze het met de kinderen konden doen. Maar ai, ai... Het moest en zou mooi worden. En zo zagen we dat de leerkrachten zelf

aan het kleuren en knippen waren i.p.v. de kinderen.

We weten nog goed hoe we aan het begin van het werken op de school telkens moesten uitleggen hoe belangrijk het was dat de kinderen zélf hun puzzel probeerden te maken, zélf de lotto kaartjes op de juiste plek moesten leggen etc. De leerkrachten deden 'alles' voor hen, zelfs de kinderen omhoog trekken als ze moesten gaan staan. Deze periode ligt al ver achter ons, dus het verbaasde ons met kerst dat het weer anders ging bij het maken van de kerstversiering.

Op de vraag wat de leerkrachten zelf het liefst wilden van hun kind: 'een mooi werkje door de juf gemaakt, of een minder net werkje door hun eigen kind gemaakt waar het trots op is' kregen we niet echt antwoord. Haha, wij weten hun gedachtegang al: iets moois natuurlijk, en ach ja, dan heeft de juf het maar gemaakt. Gelukkig beseften ze later wel dat de kinderen er zo niets van leerden en zijn de werkjes op de kerstkaart wel écht door de kinderen zelf gemaakt.



## Regenseizoen

Het regenseizoen is begonnen. De regen valt sommige dagen maar vooral 's nachts met bakken uit de hemel. Helaas houden veel ouders hun kind dan thuis van school. Op een dag waren er slechts 7 kinderen. Het is hier erg blubberig als het heeft geregend en de meeste mensen hebben geen paraplu. Maar toch zou dat ouders niet tegen mogen houden om hun kind naar school te brengen natuurlijk. Wij proberen hen duidelijk te maken hoe belangrijk het is om regelmatig naar school te komen, maar bij vele mensen wordt het belang van onderwijs nog niet beseft.

De eerste regens waren het teken dat de maïs gezaaid kon worden. Veel mensen begonnen dus tussen te buien door ook druk het land te bewerken. Maar toen de meeste mensen klaar waren met planten is er een paar weken geen druppel regen meer gevallen en scheen de zon weer volop. Een ramp voor de maïs. "People are crying" hoorden we van verschillende mensen. Gelukkig heeft het afgelopen week wel weer geregend, dus we hopen dat de schade meevalt. We zien de maïs nu op verschillende plekken goed groeien. Veel mensen in de dorpen leven van wat ze op hun eigen land verbouwen. Maïs, cassava, pompoen, tomaten, uien en pinda's. Maïs is heel belangrijk voor hun basisvoedsel nsima (hele stevige maïspap). Met z'n allen hopen we dus dat er regelmatig een buitje zal blijven vallen.

## Yes, I do! Of toch niet?

Al enige tijd geleden hoorden we via Trynes (leerkracht) dat een andere leerkracht, juf Ethel zou gaan trouwen...ergens in december. Wij waren verbaasd, we hebben nog nooit gehoord over een 'nieuwe man'. Toen we Ethel ernaar vroegen begon ze te lachen. Ze had inderdaad een man ontmoet en zou gaan trouwen. Ze wist nog niet precies wanneer, maar waarschijnlijk ergens tussen kerst en oud en nieuw. Hier is het blijkbaar een kwestie van enkele dagen of misschien een paar weken om zoiets te regelen. Maar, kerst en oud en nieuw zijn voorbij en een bruiloft is er nog niet geweest. Als het zover is zullen we het wel horen...een paar dagen op voorhand waarschijnlijk.



Juf Ethel

Aangezien Ethel oorspronkelijk Zambiaanse is en haar toekomstige man een Chewa (zuiden van Malawi) zijn ze vrij om trouwen. Dat is echter niet bij alle Malawiaanse bevolkingsgroepen zo. Hier in het noorden wonen de Tonga's en iets verderop de Tumbuka's. Als een man een vrouw wil trouwen uit die bevolkingsgroep, moet hij betalen aan de familie van de vrouw. Vroeger werd er vaak met koeien betaald, maar tegenwoordig wordt er meestal een geldbedrag gegeven. De man moet tussen de 30.000 en 100.000 MK betalen (120 - 425 euro). Het bedrag wordt bekeken aan de hand van de capaciteiten van de vrouw. De vrouw moet goed kunnen schoonmaken, koken, de tuin onderhouden en nog meer. De man mag dit bedrag in termijnen betalen. Maar zolang hij niet het volledig afgesproken bedrag heeft betaald, blijven de evt. kinderen eigendom van de familie van het de vrouw.

## Nkhungu

Zo nu en dan zien we een soort van zwart/grijze wolken boven het water hangen. Eerst dachten we dat het rook was, maar dat bleek niet zo te zijn. Het blijken enorme zwermen insecten te zijn. Een soort van kleine vliegjes, wel biljoenen. Ze leven 's nachts op 200m diepte in het water. De sardientjes waarmee het Malawimeer vol zit, eten deze vliegjes. Overdag schieten ze verticaal het water uit. Meestal blijven ze boven het water hangen maar soms komen ze richting het land. Wij hebben ze twee weken geleden rond een boom zien hangen. De boom leek één zwarte zwerm vliegjes. De mensen hier zien die insecten als een echte lekkernij en proberen ze dan ook te vangen met manden door een speciale soort beweging te maken en wrijven ze dan dood tussen de handen. Nkhungu blijkt erg gezond te zijn. Mensen verwerken ze hier in cakes of eten ze als bijgerecht bij Nsima of rijst. Wij hebben ze nog nooit geproefd, dus of ze echt zo heerlijk zijn kunnen wij niet beoordelen...



## Speelgoed voor Malawi

Er wordt ons vaak gevraagd of we ook speelgoed/materiaal kunnen gebruiken. Afgelopen zomer zijn er al veel spullen deze kant opgekomen, maar we kunnen zeker nog meer spullen gebruiken! Het grootste probleem is meestal het hier te krijgen. Maar...in februari zijn we in het land en kunnen met tassen vol terug keren naar Malawi. Heb je dus nog 'tweedehands' speelgoed over, dan kun je de kinderen in Malawi er erg blij mee maken. We zoeken stevig speelgoed aangezien er op de betonnen vloer mee wordt gespeeld en het dan snel stuk kan gaan.

Je kunt ons het beste helpen met;

- (nep-) constructiemateriaal als; lego, duplo, noppers, knex, kapla, kleine blokken ...
- Houten memories, lotto's, puzzels.
- Stevige autootjes
- Stevige dieren
- Grote kralen
- Stevige kinderboekjes (de taal maakt niet uit)
- Peuterspeelgoed (insteekvormen, stapelpotjes...)
- Kwastjes om mee te schilderen
- Prikpennen en priklappen



Dit zijn allemaal spullen die we hier niet kunnen krijgen en heel belangrijk zijn voor de scholen. Veel andere spullen hebben we inmiddels genoeg of kunnen we hier makkelijk kopen als; potloden, knuffels, schaatjes etc. dus voor ons minder interessant om vanuit NL/BE mee te nemen naar Malawi.

De spullen kunnen gebracht worden naar:

Fam. Sipma  
Waterlelie 2  
Kollum (Nederland)

Basisschool CNS Abcoude  
Blomswaard 2  
Abcoude (Nederland)

Fam. Dewilde  
Legeweg 284  
Sint-Andries (België)