

Nieuwsbrief november 2010



November... de tijd is voorbij gevlogen en het daadwerkelijke vertrek staat voor de deur. We hebben er veel zin in.

De laatste maanden is er een drukte van jewelste geweest. Naast het werk voor het project moesten nogal wat zaken afgehandeld worden. Onze baan en de huur van het huis zijn opgezegd, de hele papierwinkel is doorlopen, de tandarts bezoeken zijn weer achter de rug (hopelijk hoeven we nu in Malawi nooit naar de tandarts) en het ticket is geboekt. 9 november vliegen we.

Verloop van de bouw

In de tijd dat wij terug waren in Nederland hebben de mensen in Malawi niet stil gezeten. Zoals verteld in de vorige nieuwsbrief zijn de bouwvakkers afgelopen zomer gestart met het effen maken van de grond en het graven van de fundering. Via de mail hebben we contact met Joseph (dominee) en Foster (bouwondernemer).

Zoals bij veel dingen in Afrika gaat niet alles van een leien dakje. Gelukkig is het bij ons tot nu toe allemaal vrij goed en vlot gegaan. Maar Foster mailde ons dat ze naast de fundering van de school ook aan de fundering van de wc's en keukens zijn begonnen. Dit hoorde eigenlijk bij het 2^e deel van de bouw omdat er niet genoeg geld was om dat al te doen. Maar nu ze een deel van het geld daarvoor gebruikt hebben is er geen geld meer om de werknemers te betalen. De afwerking van de fundering zal daardoor pas in november (wanneer wij ter plaatse zijn) kunnen gebeuren. Daarna kan de rest van de bouw ook uitgevoerd worden.

Topprestatie van CNS Abcoude

Op de CNS in Abcoude, de school waar wij enkele jaren hebben gewerkt, werd in oktober een 2-weken durend project rond Malawi opgezet. Tijdens deze weken hebben de kinderen veel geleerd over Malawi en over de manier waarop de mensen daar leven. Bij veel kinderen liet het een diepe indruk na. In verschillende huizen werden de spaarpotten opengebroken om de arme kinderen te helpen, er werden koekjes gebakken en knutselwerkjes gemaakt en verkocht ten goede van Chimwemwe Malawi. Recht uit het hart!

Er werd tijdens het project een sponsorloop gehouden en een projectavond georganiseerd waarop de kinderen trots hun werkjes konden laten zien. Ook de Crazy Bingo was een razend succes.

De sponsorloop heeft zo'n enorm bedrag opgebracht dat we er stil van werden. We kregen tijdens de projectavond een cheque van 10.000 euro overhandigd, maar de avond was nog niet eens voorbij. De teller tikte nog een tijdje door en kwam bij

11.120 euro uit! Wat een topprestatie. Iedereen die hieraan heeft meegewerkt willen we dan ook heel erg bedanken!

Tussen alles door hebben alle leerkrachten en kinderen blijkbaar ook nog stiekem tijd gevonden om een dans/lied in te studeren. Een mooiere manier om afscheid te nemen kon er niet zijn.

9 november nadert

De laatste dagen voor ons vertrek stonden helemaal in het teken van afscheid nemen en sponsorwerving. Zo stonden er nog enkele presentaties in scholen op het programma. Daarnaast hebben we door middel van een feestje in Kollum en Brugge afscheid kunnen nemen van vrienden en familie. Het is heel fijn om te merken dat zoveel mensen interesse en vertrouwen hebben in ons project en ons hierbij willen steunen!

Vooruitzichten

De vooruitzichten zijn heel gunstig. Vanuit verschillende hoeken krijgen we hulp aangeboden, of hebben mensen interessante contacten die ze voor ons aanspreken.

Een mooi vooruitzicht voor 2011 is de komst van de Vliegende Meubelmakers. Deze stichting wil projecten in het buitenland ondersteunen door middel van het maken van meubels. Omstreeks juli 2011 zal een groep vrijwilligers naar Malawi komen om samen met enkele lokale jongeren hun handen uit de mouwen te steken om meubels te maken en een jungle speeltuin. Zie www.vliegendemeubelmakers.nl voor meer info.

Chimwemwe Malawi heeft een goede start gemaakt. Al snel werd duidelijk dat er noodzaak is aan een officiële karakter. Voor Nederland zal dit gebeuren in de vorm van een stichting en een ANBI keurmerk. We zijn heel blij dat Henk Viëtor deze taak op zich neemt en ons ook verder helpt met o.a. beleidszaken en de financiële planning. Voor België is het niet zo evident om giften fiscaal in te brengen. Deze piste wordt verder onderzocht.

Dank, dank en nogmaals dank...

aan iedereen die helpt om het project te realiseren. Zowel in België als in Nederland komen er mooie donaties binnen of wordt de opbrengst van iets geschonken ten voordele van Chimwemwe Malawi. Hopelijk mogen we in de toekomst op jullie blijven rekenen!