

Nieuwsbrief november 2011

Er is alweer een maand voorbij... tijd voor weer een nieuwe nieuwsbrief. Deze brief geeft meer duidelijkheid over de toekomstplannen van Chimwemwe Malawi en jullie kunnen weer lezen over een aantal gebeurtenissen van afgelopen maand.



Arthur nursery school



De kinderen moeten nu in een rij naar binnen marcheren. De juffen vinden dit belangrijk; 'zo doen ze het ook op de basisschool'.

In een wijk aan de andere kant van Nkhata Bay heeft een Engelse vrouw, die tevens een lodge runt, al een paar jaar een kleuterschool. Helaas loopt de kleuterschool niet zoals zij dat graag zou willen en heeft daarom contact met ons opgenomen. Ze is samen met 2 leerkrachten van haar school en 2 vrijwilligers een ochtend komen kijken op 'onze' school. Ze waren erg enthousiast over de Arthur nursery school en hebben naar hun zeggen veel ideeën opgedaan die ze kunnen gebruiken op hun kleuterschool. Onze juffen en ook wij waren natuurlijk reuze trots!! Leuk dat we op deze manier ook weer andere scholen kunnen helpen.

Tandenpoetsen wordt hier niet veel gedaan in Malawi. De meeste mensen hebben zelfs geen tandenborstel. Vaak gebruiken ze een takje van een bepaald soort boom om hun tanden een beetje schoon te vegen. Als gevolg zie je dat veel kinderen en volwassenen met rotte tanden rondlopen. Halfjaarlijkse controle door de tandarts is er hier niet bij. Een tandarts is alleen voor de rijken weggelegd. Daarom hebben wij tandenpoetsen in ons jaarrooster van elke groep opgenomen. We hopen kinderen en hun ouders op



deze manier bewust te maken van het belang van een gezond gebit. Afgelopen week hebben de kinderen op school geleerd hoe ze tanden moeten poetsen en de tandenborstel mee naar huis gekregen om het daar voort te zetten!



Daycare en afternoon classes

De leerkrachten van Arthur nursery school hebben de afgelopen periode van verschillende ouders de vraag gekregen of de kinderen ook na schooltijd opgevangen kunnen worden op school. Veel ouders zijn nog niet thuis om 11 uur en vinden het niet fijn dat de kinderen alleen thuis zijn. Ook kwam de vraag naar de mogelijkheid voor afternoon classes. Veel kinderen van de basisschool hebben bijles nodig. Afgelopen maand zijn beide dingen van start gegaan. 1 lokaal wordt gebruikt voor de opvang waar momenteel 15 kinderen worden opgevangen. De andere 2 lokalen worden gebruikt voor bijles. Een mooi initiatief van 'onze' 4 juffen. De ouders moeten hiervoor wel iets betalen, en zo hebben de leerkrachten een lekkere bijverdiensite.

Er moest eerst een ongeluk gebeuren...

Wat veiligheid betreft nemen de mensen hier het niet zo nauw. Zoals al eens in een eerdere nieuwsbrief te hebben verteld; 'veel ouders laten hun kind alleen langs de grote weg naar school lopen', een weg waar niet zo heel veel verkeer rijdt, maar als er iets langskomt, is het in volle vaart! 1 van onze prioriteiten was om hier verandering in te brengen. We hebben de kinderen een aantal keren een briefje mee naar huis gegeven en ook in de kerk is het een keer genoemd dat de ouders/verzorgers hun kind door een volwassene naar school moet laten brengen en ophalen. Maar er kwam nooit verandering in.

Als wij soms een dik uur na schooltijd naar huis gaan zien we soms nóg kinderen rondhangen langs de weg. Geen ouder die komt kijken waar zijn kind blijft...die komt wel weer thuis... 3- jarigen, 4- jarigen, ongelofelijk. Een paar weken geleden zeiden we nog tegen elkaar; 'er moet eerst een kind worden doodgereden, voordat ouders inzien hoe gevaarlijk het is'!

Vorige week is er een ernstig ongeluk gebeurd. Een jongetje, Pemphero, die vorig jaar bij ons op school zat en nu in de eerste klas van de basisschool, is doodgereden op die weg vlak bij onze school. Hij was zijn oma achterna gekomen die op weg was naar een koor repetitie van de kerk. En dan is het opeens tijd om actie te ondernemen op het gebied van veiligheid. Verschrikkelijk dat de ouders en leerkrachten het dan pas inzien... De kinderen worden nu opeens allemaal naar school gebracht en ze worden op school 'vast' gehouden tot ze worden opgehaald. Wat dan weer betekent dat veel kinderen lang op school blijven want veel ouders/verzorgers komen véél later dan 11 uur.

Toekomstplannen

In de vorige nieuwsbrief hebben jullie kunnen lezen over onze toekomstplannen: 10 kleuterschooltjes rondom Nkhata Bay helpen door op andere schooltjes min of meer te kopiëren wat we in Singo hebben gedaan. D.w.z. leerkrachten gaan trainen, materiaal aanbieden en ermee leren werken, materialen leren maken van lokaal te vinden spullen en leren werken met het dag/les programma wat wij hebben gemaakt.



Het schoolgebouwtje bestaande uit 1 lokaal

Afgelopen maand hebben we een paar keer samen gezeten met Innocent en Wakisa, het koppel dat deze 10 kleuterschooltjes onder hun hoede heeft. Innocent is een man van 32 jaar oud en Wakisa zijn vrouw is 29. Ze hebben 2 kinderen. 5 jaar geleden zijn zij een opvang / kleuterschool gestart bij hen thuis in hun dorp. In eerste instantie zijn ze



Het klaslokaal

dit begonnen om de kinderen 'gewoon' op te vangen. Wanneer veel ouders gaan werken moeten de kinderen vaak mee helpen of ze blijven alleen thuis rond hangen. Het is niet alleen bij een opvang gebleven. Ze wilden de kinderen ook graag het een en ander bij brengen voor dat ze naar de basisschool gaan...maar wat en hoe...?

Toen we het schooltje bezochten zagen we dat ze nog slechter geacommodeerd zijn dan hoe het oorspronkelijk was in Singo. De kinderen (gemiddeld zo'n 40 per dag) zitten in een gebouwtje van 3½ bij 4 meter, gebouwd zonder cement, met een dak van gras dat lekt.

Sinds Innocent en Wakisa dit schooltje zijn gestart zijn er verschillende mensen/chiefs van andere dorpen bij hen in de buurt bij hen gekomen om hun hulp te vragen bij het opstarten van een kleuterschooltje. Allemaal mensen die inzien hoe belangrijk het is dat ook de 'kleintjes' naar school gaan. Innocent en Wakisa zijn hierbij gaan helpen en hebben inmiddels de zorg voor alle 10 de schooltjes op zich genomen.

Innocent is een goede voetbalcoach waarmee hij geld verdient. Hiervan kan hij zijn gezin onderhouden en kunnen ze de kinderen op alle schooltjes zo nu en dan pap geven. Ook geven ze de leerkrachten, die geheel vrijwillig werken, soms een stuk zeep, een pak suiker of iets anders wat voor de mensen hier belangrijk is, maar geld kost.

We vinden het ongelooflijk mooi dat dit koppel zich al jaren zo inzet en dat allemaal vanuit hun eigen budget. We hebben afgesproken om samen te werken met deze 2 fantastische mensen om ook hun schooltjes een stap vooruit te helpen. Van beide kanten voelt het goed.

Weer een nieuwe uitdaging voor ons dus! In januari is het tijd om hier voorbereidingen voor te treffen en dan na onze onderbreking in februari gaan we hiermee aan de slag!

Onschuldig opgepakt

3 weken geleden is Samuel, de jongen die onze tuin onderhoudt, opgepakt door de politie. Volgens een buurman van Samuel die een winkeltje heeft, had hij samen met 2 andere jongens gestolen uit zijn winkeltje. Ze hebben Samuel en die andere jongens die na een paar dagen al onschuldig bleken te zijn een week vast gehouden en tevens moesten ze om vrij te komen, ondanks hun onschuld, tóch 15.000 MK (+/- €65) betalen. (heel veel geld als je bedenkt dat een gemiddeld loon 7.000 à 8.000 MK is) Volgens de man van dat winkeltje was er voor 30.000MK gestolen. Tja, het geld moet toch érgens vandaan komen. De politie strijkt dus waarschijnlijk zelf ook nog 15.000 MK op. Met de politie discussiëren heeft totaal geen zin, het zou waarschijnlijk zelfs averechts werken...

Volop mango's

Terwijl bij jullie de winterse buitjes weer 'bijna' naar beneden komen vallen, lopen wij hier te zweten in het droogste en heetste seizoen van het jaar. Wel hebben we al een paar keer regen en onweer gehad wat betekent dat het niet heel lang meer zal duren voor het regenseizoen van start gaat.

De mangobomen hangen momenteel boordevol. Zo ook de 2 bomen in onze tuin...heerlijk! Ook de kinderen uit de buurt zijn er gek op en proberen regelmatig stiekem een paar mango's uit onze boom te mikken. Naast de kinderen worden ook nog eens veel mango's opgegeten door de apen die vaak bij ons huis rondhangen. Ze nemen een paar happen, gooien hem op de grond en plukken weer een nieuwe...zonde, zonde, zonde! Gelukkig blijven er nog genoeg voor ons over en kunnen we nog volop uitdelen. T/m januari zullen wij onze vitamientjes wel binnen krijgen ☺.

