



De bouw

De bouw van de school gaat gestaag verder. Zelfs in de regen wordt er door-gewerkt. We werken met 'piece work' wat betekent dat als de mannen een afgesproken deel van de bouw af hebben, ze worden uitbetaald. Soms wordt er wel eens een voorschotje gevraagd, want er moet natuurlijk wel wat te eten ed. in huis gehaald worden. Deze manier van werken bevalt erg goed. De jongens/mannen spreken elkaar aan als



niemand niks zit te doen. Ook wordt het Afrikaanse tempo iets omhoog geschroefd. Ze willen natuurlijk zo snel mogelijk hun geld ontvangen. Bij de bouw van de school in Singo, toen we een bouwondernemer in handen hadden, werden de bouwvakkers in eerste instantie maandelijks een bepaald bedrag uitbetaald, wat er voor zorgde dat werken op Afrikaans tempo nog veel te snel was voor sommigen. Toen we merkten dat er geen schot in zat, zijn we ook overgegaan op piece work.

Afgelopen maand zijn de bouwvakkers druk bezig geweest met het afwerken van de fundering en het uithakken van de grond. Dit was een heel karwei. Afgelopen week zijn de deur- en raamkozijnen gemaakt en deze week zijn ze begonnen met het opbouwen van de muren.



De nieuwe school



De nieuwe school in Mtilirwa wordt een school met 2 lokalen en een ruim kantoor met een apart kamertje voor de directeur (Innocent).

De open keuken waar pap voor de kinderen zal worden gekookt, wordt een 5 meter vanaf de school gebouwd, net als in Singo. Er wordt hier op hout gekookt en het is vaak erg rokerig.

Ook worden de urinoirs en de pitlatrines een eindje

verderop gebouwd omdat de lucht die daar vandaan komt niet altijd even aangenaam is.

Er zijn in Malawi weinig mensen die een gewone wc hebben. De meeste mensen hebben een pitlatrine die wat meters verderop achter het huis gegraven/gebouwd is. Ook zijn er weinig mensen die wc papier gebruiken. Veel mensen gebruiken oud papier (volle schriftjes van de kinderen of oude kranten). Wc papier is hier wel te koop hoor, maar voor één rolletje betaal je al snel €0,50.



Pitlatrines en keuken bij de school in Singo.

Zand

Voor de bouw van de school hebben we veel zand nodig om door het cement en beton te mengen. Dit zand wordt door vrouwen (en hun kinderen) uit het meer en de rivier gehaald. Het is enorm zwaar werk: emmer of zak vullen met zand, vervolgens de enorm zware emmer of zak op het hoofd tillen, 100 à 150 meter lopen, emmer legen en volgende halen. Ondanks dat het een zwaar karwei is, zijn er hier veel vrouwen die dit werk doen. Het kost hen namelijk niks. Alles is pure winst. Per ton betalen we 1500MK (€3,15).

Maar omdat er zoveel vrouwen zijn die een hoop zand te koop hebben verkopen ze maar eens in de zoveel tijd een paar ton. Verschillende mensen komen dan ook naar ons toe om te vragen of we de volgende keer bij hen willen kopen. We proberen zoveel mogelijk af te wisselen zodat verschillende mensen zo nu en dan wat inkomen hebben. Helaas gebruiken de meeste mensen 'blubber' in plaats van cement om hun huis te bouwen en hebben ze geen zand nodig.



Herstellen pomp

Omdat er geen stromend water vlak bij het land van de nieuwe school is, werd er water gehaald uit de pomp op ongeveer 40 meter afstand. Het water wordt gehaald en gebracht door vrouwen die het water in een speciaal voor de bouw gemaakte watertank gieten, zodat de bouwvakkers altijd genoeg water hebben. Maar een paar weken geleden ging de pomp stuk en moesten deze vrouwen water halen bij de rivier een heel eind verderop. Normaal gesproken proberen de mensen uit het dorp geld bij elkaar te krijgen om de pomp weer te herstellen... of hij blijft gewoon kapot en





- 1- Herstelwerkzaamheden zijn begonnen.
- 2- De pomp doet het weer.
- 3- Watertank bij de bouw.



niemand kijkt er meer naar om. 100 euro bij elkaar krijgen is nog zo gemakkelijk niet.

Een geluk voor de mensen dat wij de pomp ook nodig hebben en de sponsors van Chimwemwe Malawi het vast goed zouden vinden dat wij die pomp gingen herstellen, dus hebben we dat gedaan. Hij wordt inmiddels weer volop gebruikt!

BINGO

In de jaren dat we hier nu zijn is er veel speelgoed deze kant op gekomen, waaronder ook veel kleine dingetjes, en pennen die we op de kleuterscholen niet kunnen gebruiken.

Nou zouden we die spullen natuurlijk uit kunnen delen aan kinderen in de dorpen, maar daar voelen wij niks voor. Veel reizigers delen hier en daar graag spullen uit aan kinderen. Kinderen zijn er blij mee en de reizigers houden daar een goed gevoel aan over. Op plekken waar veel toeristen komen beginnen de kinderen ook direct te schooien. Azungu (blanke) give me money, give me pen, give me ...

Daarom bedachten wij 3 weken geleden dat we bij de naschoolse activiteiten wel een keer bingo konden spelen met de kinderen. We konden die speelgoedjes als prijsjes geven. En de pen waarmee ze de nummers moesten aankruisen konden ze achteraf mee naar huis nemen. De kinderen waren dol enthousiast en de volgende dag bij de jongere kinderen was er dan ook een heel grote opkomst. Toch gaan we dit nóóit weer doen! Grote kinderen, maar ook ouders of andere familieleden pakken de spullen van de kinderen af. Ook zij vinden fluitjes, pennen, kinderzonnebrillen, ..., erg leuk. En vervolgens komen de kinderen bij ons klagen. We zagen bijvoorbeeld een oudere man met 4 pennen in zijn borstzak lopen. Vol trots vertelde hij dat zijn kleinkinderen die pennen aan hem gegeven hebben. Wij hebben hem maar gezegd dat we graag zouden willen dat hij de pennen elke dag aan de kinderen mee naar school geeft. Dit zou hij doen, zei hij...

Ook hebben we sindsdien rond de 100 kinderen per middag i.p.v. 40 à 50 kinderen. Mooi natuurlijk dat er zoveel kinderen komen voor een leuke middag, maar wel een hele organisatie!



Cursus

Naast het regelen van de bouw hebben we nog tijd over voor iets anders. Fulltime leerkrachten opleiden op een school zit er even niet in, omdat we 's ochtends vaak dingen moeten regelen voor de bouw. Daarom zijn we gaan nadenken hoe we onze tijd anders nuttig kunnen besteden. We kwamen op het idee om een cursus te kunnen geven aan de hand van ons gemaakte boek en de opgedane ervaring. Rondom Nkhata Bay zijn veel kleuterschooltjes die hulp kunnen gebruiken.

We zijn nu bezig met het voorbereiden van een cursus voor zo'n 10 kleuterschooltjes. Stof knippen voor pittenzakjes en laten naaien, triplex kopen en laten zagen voor ruim 100 schoolbordjes. De bordjes voorzien van een aantal laagjes zwarte verf en cijfers, blokken laten maken, voor elke school boeken printen en inbinden enz. Er zijn heel wat spullen nodig! We willen de cursus begin april gaan geven in de schoolvakantie, in samenwerking met de leerkrachten van Singo. De cursus zal gegeven worden in het schoolgebouw in Singo en zal bestaan uit het werken met het door ons gemaakte lesprogramma, het aanleren hoe je kan werken in hoeken, zelfspeelgoed maken, liedjes aanleren, hoe je verhalen kan vertellen, sport, spel en nog meer. Hoe het precies vorm gaat krijgen zijn we nog aan het bedenken, maar dat het leerzaam zal zijn, daar zijn we zeker van!

Lonneke en Jan Willem

In de nieuwsbrief van september 2012 hebben wij ons al even kort voorgesteld. Het is nu bijna een half jaar later, dus laten we het geheugen nog even opfrissen.



Wij zijn Lonneke en Jan Willem en wij zullen dit najaar naar Malawi vertrekken om daar het werk van de Stichting Chimwemwe Malawi voort te zetten. Wij zullen de projecten die Rjimke en Tine daar hebben opgezet, blijven volgen en in overleg met Rjimke en Tine advies geven. Daarnaast gaan we een nieuw project starten, genaamd 'the Greenshop'.

Wij willen ons gaan richten op de dove en lichamelijk gehandicapte jongeren in Malawi. We hebben in voorbereidende reizen ervaren dat in Malawi doven en fysiek beperkte mensen weinig tot geen mogelijkheden hebben om voor zichzelf een bestaan op te bouwen. Mede door onwetendheid en vooroordelen van de bevolking hebben zij geen eerlijke kans op een volwaardig bestaan. De gehandicapte jongeren hebben aangegeven dat zij graag een beroepsopleiding zouden willen volgen om niet langer afhankelijk te zijn van hun familie.

Helaas is er voor deze bevolkingsgroep nu nog geen mogelijkheid om een opleiding te volgen in Malawi. Daar willen wij graag wat aan doen.



Wij hebben een lokale groente- en fruit handelaar (Bobby Mlongoti van 'the Greenshop') en zijn team bereidt gevonden om zich in te zetten om de gehandicapte jongeren op te leiden, zodat zij in de toekomst een eigen bedrijf kunnen beginnen en voor zichzelf een bestaan kunnen opbouwen. Het bedrijf the Greenshop wordt een werkschool waar de

jongeren een vak kunnen leren. De studenten krijgen er lessen in oa.; succesvolle bedrijfsvoering, landbouwtechnieken, verkooptechnieken, voedingskunde, hygiëne, engels en horeca-vaardigheden.

Door Malawiaanse docenten in te zetten voor het geven van de lessen, kan het project voortbestaan zonder onze bemoeienis. We zullen gebruik maken van Nederlandse gekwalificeerde vrijwilligers om de docenten te trainen. Na een aantal jaren kunnen de studenten die alle vaardigheden onder de knie hebben voor zichzelf beginnen. Zij kunnen dan zelfstandig in hun levensonderhoud voorzien.

Het is een spannend avontuur waar veel bij komt kijken. Gelukkig hebben we nu nog even de tijd om alles voor te bereiden en krijgen we veel hulp uit verschillende hoeken. Mocht U na het lezen van dit stuk nog interessante tips voor ons hebben, die horen we graag! Onze contactgegevens staan inmiddels ook op de website.

Sinds afgelopen zomer zijn wij druk in Nederland om onze plannen uit te werken en goed op papier te krijgen en zoveel mogelijk mensen enthousiast te krijgen voor ons project. Inmiddels zijn de plannen geschreven en ook met dat enthousiasme zit het wel goed, het is echt hartverwarmend om te merken hoeveel mensen zich belangeloos inzetten voor ons project.

We hebben al wat leuke acties gedaan en er volgen er ook nog meer. Zo hebben we in december Sinterklaas gespeeld voor de Stichting. Dat was hilarisch! Jan Willem is een erg goede Sint en we hebben bij 11 adressen onze kunsten vertoond. Dat heeft ons € 1150,- opgebracht!



Lonneke heeft haar werk geëxposeerd met Kerst in Persingen en we hebben op de Kerstmarkt in Hasselt gestaan, dat samen was weer € 400,- Inmiddels hangen er ook al een aantal weken collectebussen bij de flessenbanden in vier verschillende supermarkten in omgeving Zwolle. Dit brengt ook iedere week weer ongeveer € 100,- in het laatje. We hebben ook onze eerste donateurs al weten te strikken, dus onze rekening groeit gestaag.

In januari mochten we Rjimke bij ons thuis verwelkomen. Ze kwam haar toekomstige huis even bewonderen, want we gaan volgend jaar van woning ruilen. We hebben natuurlijk de hele avond zitten kletsen over Malawi en alles wat er bij de Stichting komt kijken. Heerlijk om weer met iemand te kletsen die snapt waarom wij zo verkikkerd zijn op Malawi! De homemade Malawi mango chutney die we kregen van Rjimke is (nog steeds) heerlijk!

Op 4 februari hadden we een spannende dag. Eerst een afspraak in Amersfoort bij Impulsis. Daar kregen we het fantastische nieuws dat Impulsis één derde van ons totale budget wil financieren! Daarvoor moeten we wel zelf de overige twee derde werven, anders gaat het feest niet door. Dus de druk is nog wat opgevoerd, we moeten nog € 16.000,- werven voor 1 okt 2013.

Later die dag gingen we naar Sint Michielsgestel waar we een afspraak hadden met Kentalis, dat is kort gezegd een doveninstituut. Zij hebben toegezegd ons bij te staan met hun expertise. We kunnen in Malawi gebruik maken van gekwalificeerde vrijwilligers via Kentalis International.

We zijn ook een samenwerking aangegaan met de hogeschool Windesheim in Zwolle. De studenten helpen ons met het schrijven van plannen en kunnen ook in de toekomst in Malawi hun steentje bijdragen als vrijwilligers voor het project.

Er wordt op dit moment een introductiefilmpje voor ons project gemaakt door een vriend. Zodra die af is zullen we die ook op de website plaatsen.

Lekker bezig dus! Het is allemaal erg leuk om te doen en we zijn héél blij met alle lieve mensen die ons helpen. Dankjulliewel!

We houden jullie op de hoogte van onze bezigheden!

Groeten Lonneke en Jan Willem

En tot slot

Wist u dat:

- Asambizi (juf) Wakisa (school Mkandira) bevallen is van een prachtig zoontje Peace?
- Ook Ada (papa) Innocent ape trots is op zijn kleine zoontje.
- Dit hun derde kindje is?
- De krokodil al een tijdje niet meer gesignaleerd is?



- Dat de carwash naast ons huis vaak bezocht wordt?
- De auto's snel weer vies worden op de blubberige paden?
- De velden weer vol staan met mais?
- Het lijkt dat het een goed landbouwjaar zal zijn?
- De kwacha na de devaluatie in mei 2012 met meer dan 50% in waarde is gedaald?
- We 2 jaar geleden 190 kwacha voor 1 euro

kregen en nu 480 kwacha voor een euro krijgen?

- Dat alles 2 tot 3 keer duurder is geworden en op veel plaatsen lonen hetzelfde zijn gebleven?
- Afgelopen maand veel stakingen waren met eisen voor loonsverhoging en ook op veel scholen leerkrachten hebben gestaakt?
- We in de krant hebben gelezen dat de lonen aangepast zullen worden?
- Wij de lonen van 'onze' leerkrachten en andere medewerkers ook hebben aangepast aan de huidige waarde van de kwacha?
- Asambizi Tryness (school Singo) 's middags weer naar school gaat om haar middelbare schooldiploma te halen?
- Dat ze die over 2 jaar vast in haar zak kan steken?

