

Nieuwsbrief maart 2012



Weer terug van weggeweest...

Na een maandje België en Nederland zijn we terug in Malawi. Het was een flink temperatuursverschil van $\pm 30^{\circ}\text{C}$ in Malawi naar -10°C in BE/NL. Maar met veel laagjes kleren konden we er tegenaan.

We hebben ervan genoten om familie en vrienden weer te zien. En we hebben op verschillende plekken in BE en NL (voornamelijk scholen) verteld over Chimwemwe Malawi. Het was heel leuk om te merken dat er zoveel mensen enthousiast zijn over het werk dat we hier doen en graag hun steentje op de één of andere manier wilden/willen bijdragen. We zijn dan ook met een voldaan gevoel en gepakt en gezakt met speelgoed weer naar Afrika teruggekeerd. Aan iedereen die op de één of andere manier heeft bijgedragen, dank u wel!

Wachita umampha!

We werden op de Arthur nursery school weer met open armen ontvangen door de kinderen, juffen en kokkin. Toen de cadeautjes en het nieuwe speelgoed voor de kinderen werden uitgepakt kon hun dag helemaal niet meer stuk: "Oh, you really love us!" Wat een enthousiasme! Het speelgoed werd uitgebreid uitgetoet, afgedrukte foto's werden tot in detail bekeken en besproken.

We waren heel blij te zien dat het goed was gegaan op school tijdens onze afwezigheid.

'Wachita umampha' voor de leerkrachten.



Op voorhand hadden we de leerkrachten 'de opdracht' gegeven om vaak te knutselen met de kinderen. Dit kost wat meer moeite, want ze moeten daarvoor zelf lijm en verf maken, klei halen bij de rivier, ... en dat bleef er vaak een beetje bij.

We waren dan ook blij verrast heel wat mooie werkjes te zien hangen. Té mooi...er waren weinig kinderhanden aan te pas gekomen waarschijnlijk... Het is en blijft moeilijk duidelijk te maken dat het juist belangrijk is dat de kinderen zelf de dingen moeten doen, en dat het niet uitmaakt dat het dan niet zo netjes is. Tijd voor meer maatregelen, dus hebben wij onze kinderschoenen aangetrokken en als 3-, 4-, 5-jarigen zitten kleuren, krassen, scheuren, knippen en plakken, met als resultaat een knutselmap met "echt" kinderwerk. Mooi, vonden de leerkrachten. We zijn benieuwd!

Elektriciteit

De eerste keer terug in Singo viel ons plots iets op: de aanwezigheid van een 5 meter lange zwarte kabel. Zou eindelijk de elektriciteit aangesloten zijn? Helaas blijkt het enkel nog maar de kabel te zijn, nu nog wachten op een meter.

Voor de toekomstige verhuur van de hal zou de aanwezigheid van elektriciteit natuurlijk een enorm pluspunt zijn.

Terwijl we in Lilongwe waren hebben we stevige plastic stoelen besteld die in de loop van de komende weken geleverd zullen worden. Zo komt de start van de verhuur toch weer iets dichterbij.

Vlak voor het versturen van deze nieuwsbrief kregen we een telefoontje dat de meter is aangekomen en geïnstalleerd! Hier zijn we enorm blij mee.

Schimmel

Enkele tegenvallers waren er ook bij terugkeer. Met weer wat wasmachine frisse kleren kon het contrast bijna niet groter zijn... De grote vochtigheid in het regenseizoen in combinatie met een ongeïsoleerd huis, heeft ervoor gezorgd dat we vaak onze neus moesten optrekken voor de schimmellucht: kleren in kasten, etenswaren, ... De schimmel staat op sommige plekken zelfs op de vloer... We hopen dan ook dat het regenseizoen snel plaats maakt voor een drogere periode.

(Geen) hondenleven

Terwijl we in Lilongwe waren kregen we telefoon dat Rjimkes hond (Yara) aangereden was door een ambulance, die gewoon doorgereden is.

Honden in Malawi hebben geen lekker hondenleventje. De meest honden leven gewoon op straat en worden vaak bekogeld met stenen (voor de lol of om weg te jagen), worden vaak vergiftigd en aan hun lot overgelaten. Liefdevolle omgang met dieren kennen de meeste mensen hier niet.



Gelukkig paste een vriendin van ons op Yara en die heeft alle moeite genomen om een dierenarts te vinden die bereid was de hond te helpen. De dierenarts, zelf bang voor honden, werd tijdens de operatie bijgestaan door zijn tuinman. Yara had een gebroken poot en een enorme wond en we konden er niet zeker van zijn dat ze het zou halen. Aangezien er hier heel weinig medische hulp voor handen is, werd de dierenarts in Kollum (NL) geraadpleegd. Ondertussen zien we gelukkig dat het de goede kant op gaat.

En nu...

...hebben we onze dagen al weer goed gevuld met nieuwe bezigheden. Er moest overlegd worden over de komst van het kippenboerderijtje. De afspraken hieromtrent zijn ondertussen gemaakt. Het wordt een kleinschalig project, gedragen door een groepje lokale mensen. Begin volgende week worden de eerste stenen gelegd.

Daarnaast zijn we bezig met de voorbereidingen om meer kleuterscholen te helpen ontwikkelen. Na de paasvakantie gaan we aan de slag in het eerste schooltje, in het dorp Mkandira.

Enkele leden van 'Hart of joy' proberen, in een dorp 6 km bij ons vandaan, jeugdactiviteiten te organiseren om de kinderen/jongeren na schooltijd zoveel mogelijk van de straat te houden. Een goed initiatief, want het vele rondhangen is ten eerste saai, maar het leidt ook al te vaak tot problemen bij de jongeren: dronkenschap, tienerzwangerschappen, ...

Het probleem met het opstarten van activiteiten voor de kinderen/jeugd was het extreem beperkte repertoire van activiteiten die ze konden aanbieden: voetbal en netbal.

Meer materiaal, maar vooral kennis om de jeugd bezig te houden, hebben ze niet. Daarom kregen wij de vraag of we ze wat dingen aan konden leren. Zodoende helpen we nu (tijdelijk, om ze op weg te helpen) om wat leuke spelletjes/activiteiten aan te leren waar weinig materiaal voor nodig is. We moesten ongeveer 30 kinderen/jongeren verwachten, werd ons verteld. Maar het is vakantie... het bleken er ruim 150 te zijn, van alle leeftijden tussen de 6 en 16. Door de grote opkomst, het enorme enthousiasme en het ontbreken van enige structuur in de organisatie, zijn we na een middag gesloopt. Maar fantastisch om al die blije kinderen te zien.



Na de paasvakantie starten we onze eigen jeugdclub in het dorp Chindozwa. 2 middagen per week zijn de kinderen en jongeren van het dorp welkom voor sport, spel en nog zoveel meer.



Vrijwilligers gevraagd

Voor de zomeractiviteiten in Chindozwa, verwachten we ook een grote opkomst. Vanaf 23 juli t/m 10 augustus kunnen we dus nog zeker hulp gebruiken van vrijwilligers. Ben je, of ken je iemand, van minimum 18 jaar die graag vrijwilligerswerk wil doen, laat het ons gauw weten.

Aanmelden kan via chimwemwemalawi@gmail.com.

Voor meer informatie kijk op onze website www.chimwemwe-malawi.org